

IN HET NIEUW



'JE VOELT DE ENERGIE GROEIEN'

GENT IS STRAKS EUROPESE JONGERENHOOFDSTAD

'BEESTENMARKT IS DE MAX'

De plekjes van Hakim Chatar

IS JE DEUR OP SLOT?

5 tips tegen diefstal

VAN LOETJE TOT ROESOESOE

Gents dialect in beweging

gent:



Klaar om de winter in te rollen?

ROLSCHAATSEN

7 tot en met 31 december

KERSTMARKT

7 tot en met 31 december

WINTERWONDERKASTEEL

9 december tot en
met 7 januari

KOOPZONDAGEN

Elke zondag in december

www.winteringent.be



8
DE OPMARS
VAN AUTODELEN



14
OMGAAN
MET VERSLAVING

18
DINO'S IN
ONZE STRATEN



“
**Wie Gents
praatte,
kreeg straf**

11 WEEK VAN HET GENTS



7 GEN G

19 COLUMN

27 GROETJES
UIT GENT

28 TOPTIPS
TEGEN
INBREKERS

30 GOESTEN
DOENERS

34 VERHUREN
ZONDER
KOPZORGEN



20
INTERVIEW
MET DE SINT



© Noortje Palmers

17
HAKIM
CHATAR
♥ GENT



35 AGENDA

38 WEDSTRIJD

39 📷 GENT

22
EN NU
DE JEUGD

DOE MEE AAN DE VOORLEESMARATHON

Voorlezen is niet alleen heel leuk om te doen, het stimuleert ook de taalontwikkeling en woordenschat van jong en oud. Op zaterdag 25 november sluiten de Gentse bibliotheken de voorleesweek af met een echte marathon: Gentenaars lezen dan om beurten voor aan kinderen. Zin om een kwartiertje of langer voor te lezen? Laat het weten via de website. Of kom je liever gewoon luisteren? Van 10 tot 16 uur kun je terecht in de kinderbib van De Krook, van 10 tot 12 uur ben je welkom in de wijkbibliotheken.

📍 gent.bibliotheek.be/voorleesweken

☎ 09 323 68 82 (Bibliotheek De Krook)

UIT PAS



WERELD LICHTJES DAG

Op zondag 10 december steekt de hele wereld naar jaarlijkse traditie kaarsjes aan om alle overleden kinderen te herdenken. Doe je graag mee in Gent? Je bent welkom tussen 17 en 19 uur op de Westerbegraafplaats (Palinghuizen 143). Brand zelf een lichtje en volg het sfeervolle, muzikale parcours. Inschrijven is niet nodig.

📍 www.stad.gent/wereldlichtjesdag

☎ 09 323 66 00 (Groendienst)



Kinderopvang in de kerstvakantie

Van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 december is er voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs enkel centrale noodopvang in Buitenschoolse Opvang Ter Leie en De Bollekens.

Van woensdag 3 tot en met vrijdag 5 januari zijn alle opvanglocaties van de Stad Gent open.

Schrijf je kinderen in van zaterdag 11 tot en met zondag 26 november. Dat kan online of in je eigen opvanglocatie (op weekdagen).

📍 www.kinderopvang.gent

☎ 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang)

Nieuwe plannen voor technologiepark Ardoyen

Het technologiepark Ardoyen in Zwijnaarde is een groeiende campus van UGent en huisvest meer dan 100 bedrijven. Een nieuwe fietsbrug over de ringvaart en E40, beter openbaar vervoer naar de site en een herinrichting van de ovonde op de N60 zal de mobiliteit naar en rond de plek verbeteren. Ook de campus zelf wordt heringericht met onder meer oog voor fietsers, voetgangers en biodiversiteit. Benieuwd naar de toekomst? Kom op donderdag 14 december naar de infomarkt in de Nieuwe Melac (Dorpsstraat 31). Je loopt vrij binnen en buiten tussen 17 en 20 uur.

📍 www.stad.gent/projectardoyen

☎ 09 266 77 60 (Projectbureau Ruimte)



© UGent – Jonas Vandecasteele

UITPAS VOOR HET GOEDE DOEL

10

Voor 10 UitPAS-punten help je dit jaar Jong Gent in Actie, een armoedevereniging voor jongeren, met de inrichting van hun nieuwe onderkomen in de voormalige Kring Heilig Hart in de Dampoortwijk. Je punten ruil je vanaf 1 december om in de UitWinkel (Veldstraat 82B) of online.

📍 www.uitpas.be

☎ 09 210 10 10 (Gentinfo)

UIT PAS



ENERGIETIPS

1

Een lege koelkast kost meer energie dan een volle. Vul je koelkast met lege plastic dozen of waterflessen om minder te verbruiken.

2

Plaats radiatorfolie tegen de muur achter je radiatoren. Zo vermijd je dat de warmte in je muren dringt.

3

Je verwarming werkt minder goed als er lucht in de leidingen zit. Wordt je radiator niet volledig warm of maakt hij borrelende geluiden? Ontluchten is de boodschap.

4

Gebruik je de oven op een koude dag? Laat de ovendeur na afloop open om de warmte in je keuken te verspreiden.

5

Droog je was buiten of op zolder in de plaats van in de wasdroger. Het is zelfs beter voor je kleding. Die blijft langer mooi.

Nog meer tips op maat om je verbruik te verlagen of gratis advies voor je verbouwplannen? Maak een afspraak met een renovatiecoach van De Energiecentrale en bekijk samen hoe je jouw woning nog energiezuiniger kan maken.

📍 www.energiecentrale.gent/afspraak

☎ 09 266 52 00

JOBS IN DE HAVEN

Op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging? Kom op dinsdag 12 december naar de jobbeurs van North Sea Port Talent in het Opleidingscentrum van de VDAB (Industrieweg 50). Tussen 13 en 16 uur maak je kennis met heel wat bedrijven uit het havengebied. Wie weet vind je daar je droomjob in sectoren als de industrie, logistiek en IT, of in een commerciële, administratieve of boekhoudkundige functie.

- 📍 www.stad.gent/jobbeurshaven
- ☎ 09 266 83 00
- (Dienst Werk en Activering)

Recyclageparken in het nieuw

Voortaan verloopt een bezoek aan 1 van de 6 Ivago-recyclageparken een stuk vlotter. De parken in de Proeftuinstraat, Gaardeniersweg en Destelbergen zijn al helemaal heringericht, en daardoor veel overzichtelijker. Die in Gentbrugge, Oostakker en Drogenen volgen snel. Drie belangrijke wijzigingen:



Ben je een gedomicilieerde inwoner van Gent? Dan rijd je het park binnen met je elektronische identiteitskaart. Op dat moment wordt ook je nummerplaat gescand. Zo hoef je je kaart tijdens je hele bezoek maar 1 keer te tonen. Kom je te voet of met de fiets, dan scan je je kaart wel opnieuw bij de weegbrug.



In elk park vind je een niet-betalende zone en een betaalzone. In die eerste kun je terecht met afval dat makkelijk te recyclen is, zoals papier, glas of metaal. Met moeilijk of niet te recyclen materialen, zoals brandbaar grofvuil, hout of steenpuin, ga je naar de betaalzone. Het type afval bepaalt de prijs per kilogram. Goed sorteren is dus de boodschap.



Bereid je bezoek goed voor met de gebruiksvriendelijke planner op de Ivago-website. Geef in wat je allemaal naar het recyclagepark brengt, en je krijgt automatisch de ideale route doorheen het recyclagepark. Zo kun je je afval meteen ook al op de juiste manier in je voertuig schikken.

Meer info en tarieven:

- 📍 www.ivago.be/nieuwe-recyclageparken
- ☎ 09 240 81 11 (Ivago)

Financiële steun bij je renovatie

Heb je een beperkt inkomen en is je eigen, en enige, woning in slechte staat? Bij *Gent knapt op* kun je terecht voor gratis renovatiebegeleiding en financiële steun tot 45.000 euro voor de belangrijkste werken. De steun betaal je pas terug als je de woning verkoopt of verhuurt. Nog tot de zomer van 2024 kun je je kandidaat stellen om deel te nemen aan *Gent knapt op*. Bel of mail voor een kennismakingsgesprek.

- 📍 www.gentknaptop.be
- ☎ 0492 40 42 70



Jonge Gentenaars die weten wat ze willen en er volop voor gaan, dat is Generatie G. Twee bevlogen zielen hebben het samen over hun passie.

.....



Laura Dendauw

› 26 jaar

› go BOOM

› Concerten | DIY

📍 De Meubelfabriek, Brugse Poort

🌐 www.girlsgoboom.com

📷 [@girlsgoboomclubhuisgent](https://www.instagram.com/girlsgoboomclubhuisgent)

KNALLEN MET DE MEIDEN



Charlotte

‘Hey Laura, ik hoor dat jullie naam verandert van Girls go BOOM naar go BOOM. Vanwaar de switch?’

Laura

‘We zijn een feministisch collectief met 1 doel: meer meisjes én *queer* mensen op een podium krijgen! Da’s meteen de reden voor de naamsverandering. Niet iedereen kan zich met de term *girl* of meisje identificeren. Terwijl we net inclusief zijn: iederéén is welkom en hoort erbij.’

Charlotte

‘Zalig! Hoe ben jij erbij gekomen?’

Laura

‘Via mijn zus, Lindsay. Ze houdt van harde muziek en ging vaak naar punk- en metalconcerten. Daar zag ze bijna alleen maar mannen. Op het podium, aan de techniek, achter de bar, op de eerste rij, ... Hé, dacht ze, waar zijn al de meisjes gebleven? Dus besloot ze zelf concerten te organiseren. Al snel vond ze vriendinnen die wilden helpen. Zo ontstond Girls go BOOM. Intussen hebben we ook een clubhuis en een repetitieruimte. We organiseren muziekworkshops, maken magazines, hebben een fotoclub, ... Het is een creatief en veilig nest waar je kunt ontladen en jezelf mag zijn. Heel wat vrijwilligers komen een handje toesteken.’

Charlotte

‘Sta je zelf soms op een podium?’

Laura

‘Sinds kort zing ik in een punkbandje: *Platypussies*. De naam bedacht ik met mijn huisgenote, die ook drumt. Na een concert van go BOOM bij Kinky Star zaten we te praten over hoe cool het zou zijn om in een band te spelen. Onze bassiste hoorde ons gesprek en we besloten diezelfde avond om er met ons 3 aan te beginnen. In juni vonden we onze gitarist en in de Gentse Feesten speelden we voor het eerst voor een publiek.’

Charlotte

‘Hoe viel dat mee?’

Laura

‘Geweldig! Onze vuurdoop was meteen op Boomtown! We hadden ons eerste optreden eigenlijk in café Blond gepland. Maar 2 dagen voordien belde de organisatie met de vraag of we konden invallen voor een band die had afgezegd. Ik was aan het *freaken*, debuteren voor zo veel volk op de Kouter ... Maar het ging goed! Iedereen achter het podium was superlief en iedereen ervoor was mee.’

Charlotte

‘Heel veel succes en tot op een van jullie concerten!’



Charlotte Dossche

› 32 jaar

› Alice Martha

› Streetart | Fotografie

🌐 www.alicemartha.be



BAKSKE VOL

Vier op de tien huishoudens in Gent bezitten geen eigen wagen.

AUTODELEN GAAT DOOR HET DAK

Gent breekt de komende maanden door de grens van 1.000 deelwagens en 25.000 autodelers. De opmars is steiler dan voorspeld.

Net voor de zomer publiceerde de Franse krant Les Echos een internationale lijst van autodeelsteden. Gent stond bovenaan met 3,5 (intussen 4) deelwagens per 1.000 inwoners. Ter vergelijking: pioniers als Brussel en Berlijn hebben een gemiddelde van 1 en 2.

Jeffrey Matthijs van het netwerk Autodelen.net is nauwelijks verbaasd. Gentenaars delen het stuur al met elkaar sinds eind vorige eeuw. 'De bakermat van deelmobiliteit ligt hier in deze stad. Dégage zaaide de kiem in 1998, Autopia (voorloper van Cozywheels, red.) startte in 2003.' In het begin ging het om een handvol voortrekkers, maar de interesse groeide snel, en dat inspireerde commerciële spelers: Cambio, Partago, GreenMobility en BattMobility. 'Recent kwamen Poppy en Miles erbij,' vult Matthijs aan, 'free floaters zonder vaste standplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het gros van de groei van het laatste anderhalf jaar: meteen van 734 naar 1.066 deelwagens. Een zoveelste groeispurt.'

MAGISCHE GRENS

Alles samen zijn er nu 8 aanbieders in Gent. Die weelde maakt dat de magische grens van 25.000 autodelers een stuk vroeger dan voorzien bereikt wordt.

Wat overtuigt mensen om in te stappen? 'Energijds de prijs', weet Matthijs. 'Als je minder dan tien- tot twaalfduizend kilometer per jaar rijdt, ben je financieel altijd beter af met deelwagens dan met een eigen auto. Wie maar af en toe rijdt, bespaart zelfs tot 3.000 euro per jaar.'

BEVRIJD

Meer nog dan de kost trekt het gebruiksgemak de massa over de streep. Matthijs: 'In veel buurten heb je in een straal van duizend meter 50 tot 100 deelwagens. Daar vind je altijd wel een auto. En je zoekt minder vaak parkeerplaats en moet nooit naar de keuring of de garage. Je bevrijdt jezelf dus zowel van kosten als van zorgen.'

In sommige randwijken zijn de aanbieders minder actief. Daar moet je

dus wat verder gaan om een deelwagen te vinden, geeft de directeur van Autodelen.net toe. 'Een ander werkpunt is de veelheid aan formules. Het systeem is zo divers, er zijn zoveel verschillende formules dat het voor de gebruiker complex dreigt te worden. Een beetje zoals bij de aanbieders van gas en elektriciteit. Gelukkig zijn er nu rekentools om je te helpen.'

📍 www.stad.gent/autodelen

☎ 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

WAT SCHUIFT DAT?

8.850 KM/JAAR

EIGEN AUTO gezinswagen 5 personen	DEELAUTO 2 abonnementen
<ul style="list-style-type: none"> afschrijving + brandstof + verzekering + pechhulp + parkeerkosten + onderhoud + herstelling + belasting + keuring + carwash 	<ul style="list-style-type: none"> inschrijving + prijs per km + duurtarief
= € 4.931	= € 3.213

€ 1.718 WINST PER JAAR

Bereken hoeveel je bespaart op
www.bespaarmet.autodelen.net





HOE PLAN JE HET ONVERWACHTE?

»

Esther De Reys

- › Nooit auto gehad
- › 1.600 km per jaar

📍 Nieuw Gent



DE TWINTIGER

VERTREKKEN OP DE BOTS

‘Vaak hebben we last minute een auto nodig. Bijvoorbeeld voor een dagtrip. Dan plaats ik een oproep op de website waarop mensen die hun eigen auto delen kunnen reageren. Ik stuur meteen ook een sms’je naar de eigenaars in de buurt die me kennen: ‘hey, ik heb een aanvraag gedaan, heb je het gezien?’ Als het zo niet lukt, regel ik het via een andere aanbieder. Hier in Nieuw Gent moet ik zelden verder dan 300 meter. Een eigen wagen kopen? Dat is nooit in ons opgekomen. Waarom zouden we? Wij doen heel weinig kilometers en we hebben geen kinderen, dus we zijn heel flexibel. Mijn man en ik plannen onze ritten vooruit, maar vaak vertrekken we ook gewoon op de bots. Of ik nooit verlang naar een eigen wagen? Eigenlijk niet. Misschien even als het keihard regent en ik om de deelauto moet. Maar met een goed regenpak is dat snel opgelost. Je kan met zoveel verschillende wagens rijden! Heerlijk vind ik dat.’

Marian Van Den Bossche

- › Autoloos sinds 1 jaar
- › 3.000 km per jaar

📍 Mariakerke



DE VEERTIGER

COMBINEREN IS DE TRUC

‘Naar het voetbal, een vriendje dat wat verder woont of snel even langs vrienden: ik doe vooral ritten in de week dat ik de kinderen heb. Sinds ik op 2 deelsystemen zit, is het onnodig om ver vooruit te plannen. Vind ik niet snel een particuliere wagen, dan probeer ik bij een commercieel platform. Combineren is de truc. Hier in Mariakerke is er zoveel keuze. Binnen de 10 minuten heb ik een auto. Zelfs eentje met 6 zitplaatsen lukt. Gelukkig, want soms moeten mijn vriendin en ik al onze kinderen in 1 wagen proppen. Ik vind het een hele opluchting dat ik van onderhoud, verzekeringen en andere rompslomp verlost ben. Dingen als de autokeuring durfde ik weleens te vergeten (*lacht*). Mijn laatste wagen heb ik verkocht en met dat budget kan ik nog vele jaren rijden.’

Fons De Geest

- › Autoloos sinds 5 jaar
- › 1.500 km per jaar

📍 Dok Noord



DE ZESTIGER

INZICHT KOMT MET DE JAREN

‘Omwille van mijn job verslond ik kilometers. Sinds ik met pensioen ben, rijd ik alleen nog met mijn motor. Om onverwachte situaties op te vangen, betaal ik 11 euro abonnementsgeld per maand. Daar komt alleen nog een prijs per kilometer bovenop. Zo heb ik altijd een auto als het bijvoorbeeld hard regent en ik mijn moeder in het rusthuis wil bezoeken. Of bij urgentie. Laatst sloot ik mezelf buiten en moest ik langs mijn poetsvrouw voor de tweede huissleutel. Op de smartphone zie ik meteen waar er een wagen vrij is. Meestal is dat vlakbij. En anders zijn er vrijwel altijd auto's beschikbaar aan Dampoort, Baudelo, Sluizeken, ... Vroeger was ik een wagenliefhebber, een echte Saab-fanaat. Maar nu mis ik het geen moment. Inzicht komt met de jaren, zeker (*lacht*)? Mensen onderschatten wat een wagen kost. Als ik nu op het eind van de maand de factuur bekijk, besef ik: ik betaalde te veel.’ ■

† ' es woater poempe
in een mande
het heeft geen zin

ne gatschreeper
een bot mes

TANTEWANNEKES

praatjes, smoesjes

kreemfwatee

slagroom

NE PEZEWEVER

muggenzifter

hoa mijn tante
wielekes gat, 't was
een krimkèrre
had ik het geweten, dan ...

ES DA

DREERIE

vriend

DAGGOE

hond

UUK

loetje

liefje

SEKRIJKRUIT

witloof

konijneete

pubers

GENSCH?

Wat voor Myriam (78) nog kluite waren, noemt Izoard (16) doekoe. De 2 geboren en getogen Gentenaars gebruiken andere woorden, maar klinken even Gents. Wat betekent de taal voor hen?

pannenscheiter

duif

PATTAS

schoenen

TSE MA NIE

het boeit me niet

struupoepe-les-bain

fictieve badplaats

**ne giestige
meuleneere**
een flauwe plezante

Myriam Smet

› 78 jaar

› Favoriete Gentse uitspraak:
't zat eun hoar in de boter

📍 Gentbrugge

» EEN VRIE WIJS GESPREK

Izoard 'Mijn oma en opa spreken Gents en ik vind het leuk om naar te luisteren. Soms doe ik hun uitdrukkingen voor de grap na.'

Myriam 'Het is zo'n rijke taal. Ik ben blij dat ze nog altijd aandacht krijgt. Anders gaat ze verloren. Ik vind het plezant om mensen met Gentse woorden en uitdrukkingen aan het lachen te brengen, maar spreken doe ik het niet vaak meer. Vroeger was Gents spreken *not done*. Toen ik jong was, kregen we op school een sleutel als we betrappt werden op Gents praten. Wie op het einde van de dag de sleutel had, moest straf schrijven. Als je dat wilde vermijden, moest je dus iemand anders verklikken. Mijn papa, een rasechte Gentenaar, sprak alleen Gents bij vrienden en familie. Het is een mooi dialect. Ik vind het zalig. Ik ga ook graag naar voorstellingen waarin Gents wordt gesproken.'

Izoard 'Pierke! Dat vond ik vroeger altijd leuk.'

Myriam 'Begrijp je alles als mensen je in het Gents aanspreken, Izoard, of moet je soms uitleg vragen?'

Izoard 'De context maakt meestal wel duidelijk waarover het gaat. *(lacht)*

Myriam 'Ik krijg de rietepetite van u, ken je dat?'



Izoard 'Dat is echt hoe mijn oma praat. *Ik word gek van u, zoiets?*

Myriam 'Juist. *Je werkt me op de zenuwen*. En ben je dan soms ook een *roesoesoer*?'

Izoard 'Ja! Dat zegt mijn oma bijna elke dag tegen mij. *(lacht)* Dat is wel gek. Ik wist niet dat het Gents was, ik dacht gewoon dat het haar bijnaam voor mij was.'

Myriam 'Een liefdevol verwijt, noem het zo. Het betekent zoiets als deugniet. Gents kan grof zijn, maar ook zo lief ... Wat betekent *loetje*, denk je?'

Izoard 'Dat weet ik niet.'

Myriam 'Nee? Het betekent liefje. *'Loetje, ge zijt uwe kabba op den buus*

vergeten! *(lacht)* Wat zeg jij dan tegen je vriendin?'

Izoard 'Mijn *pekje*.'

Myriam 'Ik weet er nog eentje! *Slekkestekker*. Dat woord kent iedereen, toch? Het betekent portemonnee.'

Izoard 'Ik heb geen portemonnee, dus dat woord heb ik niet meer nodig. Geld noemen we *doekoe*. Iemand op school zei me dat dit woord uit zijn taal kwam, Surinaams. Ik ben het gewoon dat rondom mij allerlei talen worden gesproken. Maakt niet uit. Weet je waar ik ook veel Gents hoor? Op het voetbal. Dan zingen ze allemaal: *Mannen steekt dat uit ulder koppen ...*'

Myriam '... *om den Agee te kloppen*. *(lacht)*



Izoard Van Beneden

› 16 jaar

› Favoriet Gents woord:
moatje

📍 Gentbrugge

GERMANEN IN GENT

Veel mensen denken dat dialect een verbastering van standaardtaal is, maar eigenlijk is het omgekeerd. 'Het dialect was er eerst', zegt Anne-Sophie Ghyselen, professor Nederlandse Taalkunde aan de UGent. 'Er is dus geen reden om je neus ervoor op te halen. Zoals al onze Vlaamse dialecten stamt het Gents af van de taal van de Germaanse volkeren die zich vanaf de 3^{de} tot de 5^{de} eeuw na Christus in onze contreien hebben gevestigd. Sommige Gentenaars en West-Vlamingen zullen het misschien niet graag horen, maar in de middeleeuwen was er weinig verschil tussen beide dialecten. (*lacht*)'

'Vandaag wordt er minder Gents gesproken, omdat de maatschappij veranderd is. Dialect is de taal van een voetgangersmaatschappij, van mensen die hun hele leven op dezelfde

plek blijven. Maar er is veel veranderd op het vlak van opleiding, mobiliteit en media. Zodra mensen met allerlei regionale achtergronden en dialecten samenkomen, heb je een meer algemene omgangstaal nodig. Een standaardtaal, of tussentaal. In Gent is het dialectverlies vroeg begonnen, doordat arbeiders van op het platteland hier in de fabrieken kwamen werken en zich hier gaandeweg settelden. Dat heeft het dialectverlies getriggerd.'

REBELS KARAKTER

'Myriam is opgegroeid in een tijd waarin je op school geen Gents mocht spreken, waardoor het een rebels karakter kreeg en fijn was om te leren. Vandaag rebelleren jongeren niet zozeer door dialectwoorden te gebruiken, maar door jongerentaal te spreken, met woorden uit andere talen. *Doekoe* is een woord uit het

Sranantongo, een creooltaal uit Suriname. Die taal wordt in Nederland veel gesproken en is van daar, onder meer via sociale media, naar hier overgewaaid. De woorden van Myriam hebben een specifieke geografische locatie, terwijl die van Izoard algemener in de jongerentaal van Nederland en Vlaanderen vervat zitten. Ze hangen niet zozeer samen met een specifieke plek of regio.'

'Het Gents dat je vandaag nog hoort, is anders dan vroeger. Sinds de jaren 60 zijn de typische woordenschat en klanken er sterk op achteruitgegaan. Maar iemand die in Gent opgroeit, zoals Izoard, blijft wel herkenbaar als Gentenaar. Accentkenmerken zoals de huig- en bepaalde intonatiepatronen verraden meteen je achtergrond.' ■

GELIJK NEN ECHE

Wil je je onderdompelen in 't Gensch? Zet de Week van het Gents in je agenda. Deze 8^{ste} editie heeft als thema *Es da uuk Gensch?* en vindt plaats van 26 november tot 10 december, op verschillende locaties in de stad. Neem deel aan de activiteiten en spreek, doe, zing *gelijk nen echte Gentenirre*.

📍 www.erfgoedcel.gent/weekvanhetgents

☎ 09 267 14 00 (STAM)



GENTSE ORGANISATIES HELPEN
MENSEN MET DRUGSVERSLAVING

Zoveel meer dan een dak boven het hoofd

Iedereen heeft een plaatsje in Gent, ook mensen die met een drugsverslaving kampen. In De Baai vindt Ben structuur en een dak boven het hoofd, bij het Medisch Sociaal Opvangcentrum staat begeleidster Laila altijd paraat. 'Zij is mijn familie.'

Het leven deelt soms harde klappen uit. Voor veel mensen horen verslavingen daar elke dag bij. En vaak openen die op hun beurt de deur voor een resem andere problemen: financiële moeilijkheden, dakloosheid, aanvaringen met justitie, een slechte gezondheid, ... Dat maakt van mensen met een verslaving een bijzonder kwetsbare groep. Net daarom bestaat er in Gent een

landschap aan organisaties die hen helpen. Ze maken de mazen van het net zo fijn mogelijk, in de hoop dat niemand er doorheen valt.

Een van de spelers in dat netwerk is De Baai in de Bloemekenswijk. Achter een moderne, kraaknette gevel wonen daar 32 mensen samen. Allen dragen ze een goedgevulde rugzak met zich mee. De bewoners van De Baai zijn vijftigplussers met een verslavingsproblematiek. Ze leefden ooit op straat en kampen vaak tot op vandaag met psychologische problemen. Daardoor slagen ze er niet meer in om volledig zelfstandig te wonen. Dit pension is hun thuis. Ze huren er een eigen kamer, maar ontmoeten elkaar in gemeenschappelijke ruimtes. Het team van De Baai is er voor hen.

IETS OM NAAR UIT TE KIJKEN

'Onze bewoners zijn mensen die niet meer helemaal alleen kunnen wonen, maar tegelijk nog te zelfstandig zijn voor een assistentiewoning of woonzorgcentrum', vertelt



De Baai stemt die hulp volledig af op de bewoner zelf. Is die in staat om de kamer netjes te houden? Om zelfstandig boodschappen te doen, de financiën op orde te houden of naar de dokter te gaan? Dan krijgt die daar alle vrijheid in. Lukt dat niet, dan springt De Baai bij. Ilse: 'Op weekdays is het team hier overdag. Tijdens de weekends, 's avonds en 's nachts wonen ze hier alleen. Dat geeft wel eens vonken, maar dat kan ook niet anders. Hier wonen 32 mensen die allemaal veel hebben meegemaakt. Dan kan het een keer botsen. Maar dan proberen we de plooiën zo snel mogelijk weer glad te strijken.'

VOELEN DAT JE LEEFT

Ben (55) is een van die 32 bewoners. Hij woont sinds februari in De Baai. Een bruto en traumatiserende jeugd mondde uit in een heroïneverslaving. Die sleepte hij tientallen jaren met zich mee. 'Maar daar ben ik nu van af, sinds een jaar en een paar maanden', vertelt Ben. 'De goesting om te gebruiken is er nog altijd. Dat gaat niet meer weg. Maar ik wil er echt niet meer aan beginnen.'

In De Baai vindt hij de steun om er vol voor te gaan. Sommige taakjes doet hij zelf en met plezier. Zijn kamer poetsen, bijvoorbeeld. Of smoothies maken voor zichzelf en zijn medebewoners. Voor andere zaken, zoals doktersbezoekjes en administratieve taken, krijgt hij hulp van het team.

De omgeving brengt wat structuur in Bens leven. 'Vanmorgen ben ik mee gaan ontbijten in het buurtcentrum. Daarna was er *dinges*. Hoe heet dat weer? *Juust*, de bewonersvergadering. Daar kunnen we praten als er ruzie is geweest. Verder luister ik veel naar mijn muziek, vooral rock en blues. Jim Morrison van The Doors, dat is mijn grote held. En vogels! Ik heb een boek met alle vogels van Europa, en een verrekijker. Ik ga graag naar de Bourgoyen naar de vogels kijken, zeker in de winter. Dan voel je dat je leeft. Ik wil zoveel mogelijk bezig blijven, anders denk ik te veel na. Voor je het weet, vermager je van het nadenken alleen.'

Ilse Knockaert, coördinator van De Baai. 'Hun psychische problemen en verslaving moeten stabiel zijn, maar er is geen nultolerantie. Zo mogen ze bijvoorbeeld drinken, maar dan enkel op de kamer, niet in de gemeenschappelijke ruimtes. Van sommige mensen kun je niet verwachten dat ze niet roken, niet drinken en geen drugs gebruiken. Mochten we wél een nultolerantie hanteren, belanden zij zo goed als zeker weer op straat. Door hun jarenlange problemen zijn ze de vaardigheden verloren om een huishouden te runnen. Bij De Baai geven we hen vrijheid waar mogelijk en helpen we waar nodig. We organiseren ook regelmatig activiteiten, zoals laatst nog een uitstapje naar zee. Zo bieden we hen structuur en iets om naar uit te kijken.'

“ De goesting om te gebruiken is er nog altijd. Maar ik wil er echt niet meer aan beginnen.

HULP OP MAAT

Ben heeft, net als zijn lotgenoten, structuur en ondersteuning nodig om beter te kunnen functioneren. Die vindt hij niet alleen in De Baai. Ook het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) vervult voor hem een belangrijke rol. Dat is een dagcentrum voor mensen die illegale drugs gebruiken en langdurige en ernstige problemen ondervinden op het vlak van gezondheid, wonen, werken, administratie, relaties of justitie. Bij MSOC kun je letterlijk aankloppen voor hulp bij een verslaving aan illegale middelen.

»



BEN

'Om de 2 weken drink ik koffie met Laila van MSOC. Ik ben blij dat zij er is.'

» 'We begeleiden onze cliënten op maat van de mens. We willen hen helpen richting een kwaliteitsvol leven, maar dan op hun tempo', zegt Laila Savaete, psycholoog bij MSOC. 'We behandelen hen zoals zij het zelf willen. Die mensen worden al zo vaak met het vermanende vingertje behandeld. Dat doen wij net niet. Als iemand niet wil stoppen met gebruiken, dan is dat zijn of haar goed recht. Dan proberen wij ervoor te zorgen dat het veilig gebeurt, zowel voor de gebruiker als voor de maatschappij. Spuitenruil is daarvan een voorbeeld. Mensen kunnen bij ons steriele naalden krijgen, op voorwaarde dat ze de gebruikte spuiten weer binnenbrengen. Zo komen die niet op straat terecht.'

Voor Ben speelt MSOC een enorm belangrijke rol, en Laila al zeker. Ze begeleidt hem al 10 jaar. In het MSOC zelf voelt hij zich niet zo op zijn gemak. Daarom zien ze elkaar om de 2 weken bij een kopje koffie in de koffiebar. 'Zij is mijn familie', zegt Ben wat verlegen. 'Het is jammer dat het zo is, maar ik ben blij dat ik haar heb. En alle anderen ook.' Laila beantwoordt het met een glimlach. 'Wij zijn ook blij dat we jou hebben, Ben.'

HEB JE HULP NODIG?

MSOC

- 📍 Gewad 13
- 🌐 www.stad.gent/msoc
- ☎ 09 223 46 44

OPSTAP

- 📍 Kartuizerlaan 70
- 🌐 www.stad.gent/opstap
- ☎ 09 268 21 50

DE BAAI (na doorverwijzing)

- 📍 Roggestraat 118 - 120
- 🌐 www.stad.gent/debaai
- ☎ 09 266 30 30



PETER

'Als kok voel ik me helemaal thuis in de keuken. Als OpStap open is, ben ik hier.'

'HIER KRIJG IK MIJN LEVEN WEER OP DE RAILS'

Mensen met een verslaving en mensen in herstel hebben een lange weg af te leggen, op zoek naar hun plekje in de maatschappij. OpStap ondersteunt hen daarin. Met een mix van vrijwilligerswerk en samenzijn brengt OpStap structuur aan in de levens van wie er langskomt.

MSOC en De Baai zijn in Gent lang niet de enige organisaties die zich inzetten voor mensen die kamp(t)en met een verslaving. Ook OpStap is een reddingsboei. Die organisatie is - de naam geeft het al weg - een opstapje terug naar de maatschappij. De OpStappers voeren vrijwilligerswerk uit. Ze springen bij in de kinderboerderij, helpen een handje in de moes- en kruidentuin of gaan op spuitenpatrouille. Daarbij gaan ze de stad rond op zoek naar gebruikte zwerfspuiten en ruimen ze op.

Dankzij al deze taken blijven de bezoekers aan de slag én ontmoeten ze lotgenoten. Een heel waardevolle werking, vindt Peter (56). Ongeveer een jaar geleden ging hij hulp zoeken, na een

heroïneverslaving van meer dan 15 jaar. Eerst klopte hij aan bij MSOC, intussen is hij ook hier een bekend gezicht.

'Als OpStap open is, dan sta ik hier', glimlacht hij. 'Ik ben kok van beroep, dus vind ik hier ook mijn weg in de keuken. Of ik help in de tuin, die vol staat met mooie groenten en kruiden. Ik voel me hier meer thuis dan in mijn eigen huis. OpStap maakt voor mij een wereld van verschil. Wat zou ik anders doen? In de stad rondlopen en geconfronteerd worden met slechte dingen. Door mijn verslaving was alle structuur uit mijn leven verdwenen. Die komt nu stilaan terug. Ik probeer mijn leven weer op de rails te krijgen, mee dankzij OpStap.' ■



GENT

HAKIM CHATAR

DJ/Acteur > Dansaertvlamingen > Celebrity Masterchef Vlaanderen > Sluizeken-Tolhuis-Ham



ARBEDPARK

‘Tot voor kort kwam ik hier haast elke dag. We zijn pas verhuisd, maar woonden jaren om de hoek. Ik hou van de sfeer: een heel mooi groot park, op een oud industrieterrein bij de Schelde. Heel tof met de kinderen, er zijn massa’s avontuurlijke speeltuigen. Maar er is ook veel ruimte om op adem te komen, te wandelen of te sporten met vrienden. Ook leuk: hier en daar zijn delen van de oude fabriek bewaard.’

📍 Kerkstraat, 9050 Gentbrugge



ASTRO BOY

‘Fantastisch adresje in onze nieuwe buurt, per toeval ontdekt tijdens een wandeling. Je kunt er niet reserveren, maar we hadden geluk: er was net een tafeltje vrij toen we passeerden. In deze Japans geïnspireerde bistro serveren ze superlekkere hapjes en cocktails. Ik was op slag fan van de keuken en van de hele look-and-feel: prachtige zaak! De perfecte plek om een nieuw hoofdstuk in ons leven te vieren.’

📍 Kongostraat 2, 9000 Gent



MINARD

‘Een écht pareltje! Ik hou van comedy en kende de Capitale. Maar toen ik voor het eerst in de Minard een show zag, keek ik mijn ogen uit. Nog elke keer overvalt me daar een waw-gevoel: hoge plafonds, rode pluche, ... Het heeft iets chic. Ik stond er zelf ook al op de planken, maar er zat niemand in de zaal. Tijdens de lockdown koos ik deze locatie voor de livestream van m’n dj-set. Ik doe het graag nog eens over, maar dan mét publiek. (lachte)’

📍 Romain Deconinckplein 2, 9000 Gent



OUDE BEESTENMARKT

‘Ik heb er mijn hart verloren. Ooit woonde ik boven Café Gomez, nog altijd mijn tweede thuis. En als dj leerde ik al snel de burens van Club 69 kennen. We vormden één grote familie. Ik kon er mijn ding doen en ben veel gegroeid, ook als mens. In die dagen leerde ik ook Jolien (Roets, Qmusic-dj en partner) kennen. We spraken steevast op de Beestenmarkt af om te gaan dansen. Tot ze op een keer bleef slapen... De rest is geschiedenis.’

📍 Oude Beestenmarkt, 9000 Gent

© Eva Vrank

© Reinhout Inel



De triceratops had de looks van een neushoorn maar was 9 meter lang. Hij had een enorme kraagschedel en honderden tanden om mee te grazen.

Excuseer mevrouw, hoe kom ik in De wereld van Kina?

IN HET SPOOR VAN DE

Heb je ze ook in de parken en straten zien liggen, de tientallen forse dinodrollen? Of coprolieten, want zo heten die versteende uitwerpselen van dinosaurussen. Je leert alles over de keutels én hun producenten op de nieuwe tentoonstelling in De wereld van Kina.

Wist je dat de tyrannosaurus rex misschien wel veren had? Educatief medewerker Anne Cockaerts leidt ons rond in de zaal waar je sinds kort naar de nieuwe expo Dinorama kunt. 'Het is wonderlijk', zegt ze. 'Bij elke vondst komen we meer over deze prehistorische dieren te weten. Maar we weten nog lang niet alles.' Anne houdt van het mysterie dat dinosauriërs omhult, en haalde voor deze expo bijzondere curiosa in huis. 'We hebben originele stukken, zoals de botten van een iguanodon en een skelet van de mosasaurus of maashagedis, een indrukwekkend zeeroofdier van 9 meter lang. Maar ook

een reeks replica's, waaronder het 8 meter lange skelet van onze mascotte, triceratops Zéro, en mooie fossielen, zoals dit elegante exemplaar van een schattige keichosaurus, mét baby. Lang niet alle dino's waren 40 meter groot. Er waren er ook die zo klein waren als een kip.'

OERVOGELS EN WATERBEESTEN

'In de expo gaat het over veel meer dan dinosauriërs', benadrukt Anne. 'Op hun eigen tempo ontdekken de kinderen hoe het leven op aarde er miljoenen jaren geleden uitzag, met zwevende oervogels en reusachtige waterbeesten.' De museumzaal is voorzien van enkele computerschermen met



Senne Guns

- › Liedjesschrijver
- › Muzikant
- › Amai zeg wauw!
- › Koken met Classics

📍 Brugse Poort

“ De armen van Hein

Hein Vanhaezebrouck is de slimste mens ter wereld, omdat hij altijd gelijk heeft, zelfs als hij mis is. Toen ik 16 was had ik samen met m'n vriend Jef een abonnement op KAA Gent. Jef en ik speelden bij SK Vinderhout en in het Ottenstadion konden we met onze ogen stelen van de groten der aarde, Sandy Martens en Vital Borkelmans. De spionkop werd gedirigeerd door wijlen Zotten Alain. Twintig jaar later liggen m'n voetbalambities begraven onder de zoden van de Bruiloftstraat en is KAA Gent verhuisd naar een prachtige nieuwe arena. Ik ga nog steeds kijken, tegenwoordig met m'n vriend Jan. Noodgedwongen beperken we ons tot de Europese donderdagavonden tegen ronkende namen als Žilina of Bredablik. Het fascinerende aan voetbal is dat het – alle goeie bedoelingen ten spijt – doorgaans niet zo heel goed lukt. Al te vaak gaat een schot ver naast, eindigt een bal knullig over de zijlijn, komt een pass niet aan of loopt iemand domweg ergens tegen. Op dergelijke momenten heft Hein z'n armen theatraal ten hemel en laat ze vervolgens weer vallen, als een kakapo die verbouwereerd vaststelt dat hij nog steeds niet kan vliegen. Het leven is een aaneenschakeling van slordige pogingen met af en toe een toevalstreffer. Dat weet Hein ook. Een hoekschop later buigt hij lichtjes voorover, brult enkele liefkozende woordjes en geeft een beemoedigend applaus. De spionkop veert recht. Straks winnen we toch. ■



TRICERATOPS

informatie en spelletjes, maar er zijn ook boekjes en fiches. Die kun je lekker rustig doornemen, op een van de zitplekken. Je luistert naar dinogeluiden, er is veel kleur en er zijn plezierige doedingen, zoals de grote blokpuzzel. ‘Vergelijk zeker ook even je voetafdruk met die van de T. rex. Dat blijft tot de verbeelding spreken.’ ■



DINORAMA

VANAF 22 OKTOBER



📍 De wereld van Kina: het Huis Sint-Pietersplein 14

🌐 www.dewereldvankina.be

☎ 09 323 62 50

In 2024 bestaat De wereld van Kina 100 jaar. Schrijf je via de website in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van een jaar vol feest.

“ De Sint is zelf ne sloeber

Diep in Spanje is Sinterklaas, voorlopig nog in zwembroek en met de zonnebril op, volop zijn stoomboot aan het vullen met snoep en pakjes voor de kleinste Gentenaars. Toch maakte hij even tijd om met ons te facetimen en te vertellen over toen Sinterklaas nog een Sinterklaasje was.

Joepeie, Sinterklaas, we kunnen bijna beginnen aftellen naar jouw komst! Ben jij klaar voor je tournee in Gent?

‘Zeker! Wist je dat Gent mijn favoriete stad is? Ik hou ook zo van al die gezellige, eigenwijze mensen. En dan die leuke, lieve kinderen! Ze zijn soms wat ondeugend, maar dat vindt Sinterklaas eigenlijk wel heel grappig.’

Oh echt? Wij dachten altijd dat we heel flink en braaf moesten zijn. Maar je kan dus wel tegen een stootje?

‘Natuurlijk! Sinterklaas is vroeger ook ooit *ne sloeber* geweest. Zonder lange baard. Dat was wat raar geweest. Maar ja, ik klom toen samen met de Pieten in de bomen om mandarijntjes te plukken.

En de worteltjes voor het paard spaarde ik om in de winter als neus op mijn sneeuwpop te zetten.’

Haal je nu ook nog vaak zo’n streken uit?

‘Het zijn vooral de Pieten die de grapjassen zijn, zelf heb ik te veel aan mijn hoofd met al die brieven en verlanglijstjes. Maar over dat hoofd van mij: op een dag vonden de Pieten het een goed idee om in plaats van mijn mijter een kerstmuts op mijn hoofd te zetten. Ik heb toen tot ’s avonds rondgelopen als Sinter-Kerst. Daar hebben we hard om gelachen!’

Binnenkort kom je met de boot naar Gent. Wat verwacht je van de verwelcoming?

‘Dat wordt vast en zeker een bijzondere zondag. Want jullie

weten wel wat feesten is, he?! *Madre mia!* Een van de Pieten vertelde me zelfs dat jullie dit jaar een eigen sintlied hebben gemaakt?’

Dat klopt, Sinterklaas, we houden het lied voor jou nog even geheim tot 19 november, en oefenen ondertussen samen met de kinderen flink verder! Dag Sinterklaasje, tot snel! ■

Leer het Gentse Sintlied

📍 www.stad.gent/sinterklaas



INTREDE SINT
19 NOVEMBER
📍 Houtdok

PROGRAMMA

- 15.00 uur:** sinterklaasliedjes met de hulppieten
- 15.30 uur:** aankomst Houtdok
- 16.30 uur:** op de foto met de Sint
- 17.30 uur:** uitwuiven



Zo Gents komt de **stuumbuut**
uit **Spanje** weer aan.

Hij brengt ons **Sint-Nicolaas**
ik zie hem al staan.

Hoe **huppel** ik zotjes
het **dok** op en neer.

Hoe **zwaai** i-ik mii-ijn **handjes**
al heen en al weer.

Straks lees je in mijn **brief**
wat ik heel graag wil.

Ik stak er veel werk in
dus **poets** maar je **bril**.

Ik droom van een **olifant**
of een **springkasteel**.

Of heel e-erg vee-eel **snoepjes**
die ik lekker niet deel.



Anke Bral (24)

Genoeg ateliers voor jonge creatievelingen



Emmanuela Comteh (18)

De ziel uit mijn lijf zingen & verpleegkunde gaan studeren



Rowan Boeijen (24)

Safe spaces voor de queer community



Mernisa Mouch (21)

Dat jongeren uit verschillende culturen elkaar meer inspireren

WAT IS JOUW GROTE DROOM?

GENT IS IN 2024 EUROPESE JONGERENHOOFDSTAD



Yuliya Ingamells (24)

Dat iedereen herontdekt hoe satisfying het is om iets te doen voor een ander



Berkay Mercimek (25)

Dat massa's kansarme jongeren kunnen profiteren van Erasmus+



Pauline Janssen (24)

Dat ik mezelf kan bevrijden uit de eeuwige keuzestress



Jasper Tack (21)

Kruisbestuiving tussen jongeren uit verschillende werelden



Lara Vervaet (25)

Opnieuw mogen barbecueën in onze parken



Lander Van den Hemel (28)

Chill-plekken zonder hekken, in elke wijk



Mohammad Alshaer (29)

Minder tijd op sociale media & meer communicatie in het echte leven



Celine Lenoir (25)

Mezelf uitvinden als dj of producer



Wout Ballaux (16)

Psychologen op het skatepark en meer acties rond mentaal welzijn



Arbjona Bishaj (20)

Dat oudere Gentenaars meer openstaan voor de inzichten van jongeren



Nuray Eyri (28)

Dat Gent zijn superdiversiteit erkent en omarmt



Noa Deprez (26)

Openbare loungestoelen om in te lezen



Cassandra Berwouts (24)

Kleine overwinningen voor wie jong en boos is



Marcel Keppens (23)

Een smakelijke lunch die vriendelijk is voor de jonge portemonnee



Charlotte Martens (23)

Coworking spaces voor jonge mensen in alle wijken



Saransh Vanherrewegen (29)

Veilige en goed verlichte straten, ook in de late uurtjes



Mona Jacobs (17)

Hangouts en gratis events voor jonge tieners



Youness Iken (25)

Een jaar lang een vette jongerenkorting op cultuur



Malinka Kumar (24)

Dat kinderen van immigranten kunnen praten over hun issues



Louis Peckstadt (25)

Een gratis muziekfestival zoals *Le Guess Who* in Utrecht



Alise Petersone (24)

Betere begeleiding voor buitenlandse werkzoekenden



Zico De Coninck (24)

Meer wildzwemplekken en een Duitse herdershond! »



CÉLINE

'De tijd van babbelen is voorbij.
Nu is het tijd om te doen.'

ILLIA

'In dit jongerenjaar moet
iedereen zich thuis voelen
in de stad.'

STROOMSTOOT VAN JONGE IDEEËN

» Wat zou er gebeuren als jongeren een jaar lang de sleutels van de stad in handen hadden?

European Youth Capital (EYC), of Europese Jongerenhoofdstad, van 2024: klinkt chic, zeker in het Engels. Maar van prestigieuze en ronkende titels liggen de initiatiefnemers niet wakker. Céline De Coninck, projectleider van EYC 2024: 'Wat telt is dat er projecten en ideeën blijven voortbestaan, zodat we binnen 10 jaar kunnen zeggen: ah, dat is gestart tijdens het themajaar.'

'Zo'n jaar kan heel wat in gang zetten', zegt Illia Galilpoor. Hij is een van de 20 van 24, de groep jongeren aan het stuur van EYC. 'Ook vandaag gebeurt er al ontzettend veel moois. Alleen zitten organisaties vaak elk op hun eigen eilandje. Jeugdwerkingen in Ledeberg en

het Rabot trekken aan dezelfde kar, maar functioneren los van elkaar. Als we erin slagen al die mensen bijeen te brengen en overal samenwerkingen zien ontstaan, ben ik content.'

TIJD OM TE DOEN!

Met een bevraging onder meer dan 2.000 jonge Gentenaars werd 5 jaar geleden het eerste zaadje van het jongerenjaar geplant. 'Gent kan nog een tandje bijsteken voor mensen tussen 15 en 25 jaar', was de voornaamste bevinding. Jongeren wilden vooral meer zelf hun zegje in het jeugdbeleid. Nu krijgen ze de sleutels letterlijk in handen. 'De 20 van 24 is uniek', zegt Illia. 'Gent is de eerste jongerenhoofdstad die zo ver gaat.

We werken als één team samen met de stadsmedewerkers en we beslissen welke projecten geld krijgen.'

Intussen is de tijd van babbelen stil-aan voorbij. 'Nu is het tijd om te doen', zegt Céline. 'Je voelt de energie zo groeien. Het openingsweekend van 16 tot 18 februari komt snel dichterbij. Dat wordt meteen een mooi voorbeeld van hoe we het hele jaar aanpakken: met diversiteit en participatie voorop! Op 15 locaties in de stad, van de Minus One tot de Charlatan, organiseren jongeren en studenten een enorme mix aan activiteiten. Een Turks dansfeest, een reggae-avond of een dikke technoparty. Voor elk wat wils!'

DEBAT OVER DE STAD

Tijdens het startweekend ligt de nadruk op feest, maar het jaar gaat over veel meer. Drie thema's staan centraal: vrijwillig engagement, fysieke en mentale

DOE MEE



CHECK-JE-IDEE XL DO 9 NOV OM 19 UUR

Een idee voor een project?
Op zoek naar subsidies?
Kom langs voor een babbel
met 30 organisaties.

📍 De Centrale,
Kraankindersstraat 2



EYC MEETS: NIGHTLIFE WO 22 NOV OM 19 UUR

Inspiratieavond rond het thema
nightlife, met performances,
presentaties, dj, infostanden, ...

📍 Oude bibliotheek,
Woodrow Wilsonplein 1

ruimte voor jongeren, en geestelijke gezondheid. Illia: 'Vooral dat laatste gaf me de goesting om mee te werken. Ik wil dat EYC een jaar wordt voor alle jongeren, ook die in kwetsbare situaties. Hen laten openbloeien en thuis laten voelen in de stad, vind ik superbelangrijk.'

'In België hebben we een sterke jongerencultuur', zegt Céline. 'En daar mogen we trots op zijn, want dat is zeker niet in heel Europa het geval. Maar we mogen niet stilvallen. Blijven evolueren is cruciaal. Daarom kijk ik erg uit naar de EYC Meets, onze maandelijksse debatavonden over thema's als nightlife, klimaat en armoede. En naar het Groot Debat natuurlijk! In de aanloop naar de verkiezingen leggen 1.000 jongeren de politici het vuur aan de schenen. Dat belooft interessant te worden!'

🌐 www.ghenteyc.eu

📷 [ghenteyc](https://www.instagram.com/ghenteyc)

4X INSPIRATIE

Gent is al veel langer dan vandaag vruchtbare grond voor visionaire jongeren. Deze ideeën groeiden uit tot projecten.



Laura Boone

- › Oprichter Leda Collective
- › Helpt jongeren zorgeloos uitgaan

“ Een veilige plek is voor iedereen anders.

'Uitgaan moet veilig en zorgeloos zijn voor iedereen. *Love Everyone, Don't Abuse*, dat is waar Leda letterlijk voor staat. Intussen bestaan we een goed jaar, en daarin hebben we superveel geleerd door als *care team* aanwezig te zijn op events, onder meer op de Arsenaalsite, bij Viernulvier en in Minus One. Aan de ingang maakten onze vrijwilligers feestvierders attent op het principe van een *safe.r space* en waren ze een aanspreekpunt voor mensen die problemen ondervonden. Vaak maakten we ook een aparte ruimte waar mensen even tot rust konden komen, de *quiet rooms*.'

'Door die ervaringen weten we nu beter wat er in het nachtleven

allemaal misloopt en waarmee we het verschil kunnen maken. In de toekomst willen we organisaties helpen bij het opzetten van een *safe.r space*-beleid. Dat heeft op lange termijn meer impact dan overal zelf aanwezig te zijn. Vooral de medewerkers van een organisatie moeten mee zijn met de filosofie. Tegelijk gaan we voortdurend over het onderwerp in dialoog. Een *safe.r space* is nu eenmaal een dynamisch begrip en kan voor iedereen iets anders betekenen. Op die manier proberen we onze eigen blinde vlekken te ontdekken.'

🌐 www.broei.be/organisaties/leda-collective
📷 [leda.collective](https://www.instagram.com/leda.collective)



Matthieu Voet

- › Oprichter Littekens
- › Helpt jonge mensen die het emotioneel zwaar hebben



‘Ik heb niet de makkelijkste jeugd achter de rug, maar ik heb mijn problemen altijd voor mezelf gehouden. Voor een deel uit schaamte, maar ook omdat ik niet wist waar ik terecht kon. Zo is het idee van Littekens ontstaan. Daarmee maken we nu al 2 jaar fysieke en mentale littekens bespreekbaar. Tienerzwangerschap, gevangenisstraf, drugsverslaving, rouw, eetstoornis, ... het kan over alles gaan. Ik wil dat jongeren beseffen dat ze mogen zijn wie ze zijn en dat het

helemaal oké is om je te laten helpen. Littekens is heel actief op sociale media, en daarnaast hebben we een netwerk uitgebouwd van organisaties die een luisterend oor of hulp bieden, zoals JAC, vzw Jong of OverKop. Eigenlijk doen wij aan online straathoekwerk. Intussen proberen we de verhalen ook in het echt te brengen, tijdens ontmoetingen. Zo ontstaat er interactie tussen de jongeren.’

📍 www.littekens.org
 @ littekensbe



Emma Petillion

- › Oprichter Volzin
- › Helpt jongeren met ondernemingszin op de juiste weg

‘De ondernemingszin van veel Gentse jongeren is groot. Alleen is het niet altijd makkelijk om een idee voor een evenement of een eigen zaak ook echt uit te voeren. Daarom wil Volzin een aanspreekpunt zijn voor jonge mensen die aan de slag willen, maar nog zoeken. In 2024 zullen er meer ideeën dan ooit naar boven komen. Ideaal om te beginnen.’

‘Mijn werkplek is in Broei. Dat maakt dat er vooral jongeren uit de creatieve en culturele sfeer langskomen. Echt een

ideale locatie: je legt vlot linken met andere organisaties en je netwerk groeit snel. Dit najaar lanceren we Mijn Eigen Zin, met partners als Kinky Star en Nerdlab. We tonen deelnemers welke organisaties kunnen helpen, zoals het Cultuurloket, of waar ze steun kunnen krijgen, zoals met de Alles Kan-subsidie. In alle gevallen is onze boodschap: hoe maf je idee ook is, doe het!’

📍 www.volzin.xyz
 @ _volzin_

“

Je mag gerust zeggen dat de zorg voor een ander lastig is.



Julie Everix

- › Oprichter ZoJong
- › Helpt jonge mantelzorgers met goede vibes en zonder taboes

‘Liefst 1 op de 5 kinderen en jongeren onder de 25 jaar zorgt voor een broer of zus, een mama of papa of iemand buiten de familie. Omdat al die jonge mantelzorgers hun verhaal bijna nergens kwijt kunnen, startte ik tijdens mijn studies pedagogiek met een platform waar ze hun ervaringen kunnen delen en erkenning krijgen voor hun situatie. Weinig mensen zeggen graag dat ze voor iemand zorgen, terwijl je daar best trots op mag zijn.’

‘Intussen bestaat ons team uit 10 vrijwilligers én hebben we in Broei een ontmoetingsplek gecreëerd waar jongeren tot rust komen, een babbeltje slaan of huiswerk maken. Even geen verantwoordelijkheid voelen. We merken dat de drempel om tot daar te komen nog groot is, zeker bij jongens. Nochtans is het helemaal oké om toe te geven dat mantelzorg lastig kan zijn.’ ■

📍 www.zojong.be
 @ zojong.be

Nieuwe inwoners uit alle
windstreken vertellen
over hun eerste maanden
of jaren in onze stad.

Yosef Albrahim

- › 27 jaar, vader van 3
- › Geboren in Syrië
- › Verhuisde van Eskişehir (Turkije) naar België
- › Studeert voor lasser
- 📍 Woont bijna een jaar in de binnenstad



Citadelpark



Eskişehir

“Gentenaars zijn zo vrijgevig

Waarom verhuisde je naar Gent?

‘Het WK Voetbal 2014: dat is het moment waarop ik verliefd werd op België. De Rode Duivels speelden fenomenaal! Toen ik jaren later hoorde dat ik een tante had wonen in Bergen, borrelde die oude liefde weer op. Eenmaal verhuisd vertelde een vriend uit Aleppo me zo enthousiast over ‘zijn’ Gent, dat het aanstekelijk werkte. Intussen woon ik 10 maanden in Gent.’

Wat heeft je het meest verrast in Gent?

‘De vrijgevigheid van Gentenaars. Iets gratis krijgen van iemand anders is zo ontzettend zeldzaam in Turkije en Syrië. Hier helpen mensen je zonder iets terug te willen.’

Wat is je favoriete Gentse gewoonte?

‘Koffie drinken! Waar en wanneer je ook maar bij iemand langsgaat in Gent, altijd is er koffie.’

Wat mis je van je thuisland?

‘Gent lijkt zo hard op Eskişehir waar ik in Turkije woonde: een compact centrum, water in de stad, zelfs de parken zijn gelijkaardig. Op dat vlak heb ik niets te klagen. Wat ik wel mis, zijn de grote familiefeesten. Mijn rijhuis is veel te krap om iedereen samen te ontvangen.’

Je grootste frustratie?

‘Het papierwerk dat je als nieuwkomer voorgeschoteld krijgt. Of misschien is dat niet enkel als nieuwkomer? (lacht) Mijn diploma geneeskunde wacht al maanden op een vertaling.’

Je favoriete plek in Gent?

‘De kiosk in het Citadelpark. Ik heb er al heel wat foto’s genomen. Wat fijn dat dit historische monument in zijn oude glorie hersteld wordt. En de Coupure Links, om te joggen of naar muziek te luisteren.’

Wat staat nog op je bucketlist in Gent?

‘De Ghelamco Arena. Voetbal is de hele reden waarom ik naar België wilde verhuizen, hoog tijd dus dat ik het stadion eens dankjewel ga zeggen.’

Je beste tip aan nieuwkomers?

‘Doe vrijwilligerswerk. Je leert zo niet enkel de taal, maar ook mensen kennen.’

Favoriete Gentse uitdrukking?

‘Ja, perfect. In Turkije is niets perfect, in Gent haast alles: bij het afspreken, in de Nederlandse les, op het werk, het is allemaal perfect. Elk keer als iemand het tegen me zegt, gons ik stiekem een beetje van geluk, alsof ik iets geweldigs heb gedaan.’

Mae
alsalama

(tot ziens)

GEEF INBREKERS GEEN KANS



Niemand krijgt graag inbrekers over de vloer. Nu de dagen korter worden, is extra waakzaamheid geboden. Geert en de andere diefstalpreventieadviseurs van de Gentse politie staan je gratis bij met raad en daad.

Deze voordeur is uitgerust met een parlofoon. Mensen springen daar vaak slordig mee om: ze *buzzen* zowat iedereen binnen. De binnendeuren zijn hol en hebben sloten zonder veiligheidsbeslag. Aan de achterkant van het gebouw staat een schutting van zo'n 2 meter hoog. Inbrekers kunnen die gebruiken om naar de balkons te klimmen. Die terrasdeuren zijn vaak minder goed beveiligd, als ze al op slot zijn.'

THE LEGEND

Niets ontsnapt aan het arendsoog van Geert Dhooge (66). In enkele minuten tijd brengt hij alle zwakke plekken van dit appartementsgebouw in de stationsbuurt in kaart. Daar werd enkele dagen eerder nog ingebroken. Geert is er op bezoek om de bewoners te helpen hun woning beter te beschermen. Als diefstalpreventieadviseur

bij de Gentse politie bracht hij sinds 1998 al zo'n 10.000 dergelijke bezoeken aan woningen, bedrijven, scholen en openbare

“**Mensen hebben vaak een vertekend beeld over wat een inbreker is.**

gebouwen. Zo probeert hij samen met zijn collega's de stad tot een inbraakveiligere plek te maken.

Geert doet het met de glimlach, elke dag opnieuw. Zodanig zelfs dat hij er zijn welverdiend pensioen al

2 keer voor uitstelde. *The Legend*, zoals hij intern wel eens wordt genoemd, is de pensioengerechtigde leeftijd al voorbij, maar weet nog niet van ophouden. 'Ik doe het nog heel graag. Ik hou enorm van het sociaal contact en van de variatie. Elk huisje is anders, elke mens is anders en dus is ook elke werkdag anders', glimlacht Geert.

LEVENSVERHALEN

'Voelsprietten zijn heel belangrijk in deze job. Ik kom vaak bij mensen waar net is ingebroken. Dan moet je goed aanvoelen wat ze van je verwachten. Willen ze meer weten over het technische aspect van beveiliging? Of willen ze vooral praten over wat ze hebben meegemaakt? Dat resulteert soms in lange gesprekken. Ik heb al hele levensverhalen mogen horen. Ik luister met veel plezier, dat is een van de leukste dingen aan mijn job.'

Naast een luisterend oor, biedt Geert ook een hoop waardevolle inzichten over beveiliging. 'Mensen hebben vaak een vertekend beeld over wat een inbreker is. Ze zien een gemaskerde man voor zich, iemand die 's nachts met een zaklamp langskomt. Dat klopt uiteraard niet. Er wordt ook op klaarlichte dag ingebroken. Vaak gaat dat zelfs erg eenvoudig. Daarom is het belangrijk om je woning goed te beschermen. Wij zijn er om de mensen daarbij te helpen.' ■

5 TOPTIPS TEGEN INBRAAK



DRAAI JE DEUR SLOTFAST

‘Heel simpel, maar erg belangrijk: doe je voordeur altijd op slot. Ook overdag, ook als je thuis bent. Veel mensen trekken de deur gewoon dicht als ze vertrekken. Dan is die wel dicht, maar niet op slot. Dat maakt je een makkelijk doelwit voor inbrekers die deuren afgaan om te *flipperen*. Daarbij duwen ze een niet-gesloten slot open met een plastic kaartje.’



BOUW OP JE BUREN

‘Ga je een weekendje weg, of vertrek je op reis? Doe dan een beroep op je buren. Vraag hen om een oogje in het zeil te houden. Geef hen een sleutel van de deur. Laat hen af en toe je brievenbus legen, een licht aansteken of de rolluiken open en dicht doen. Het is erg eenvoudig, maar kan een verschil maken. Help elkaar en je maakt de buurt samen veiliger.’



KOOP EEN GOED SLOT

‘Een betrouwbaar slot wordt bedekt door een veiligheidsrozet. Ongewenste gasten kunnen er niet door én ze worden op voorhand afgeschrikt. Inbrekers die op prospectie komen, kijken naar het slot. Is dat niet goed beveiligd, dan weten ze dat de rest van het huis ook geen oninneembare burcht zal zijn. Is het wel goed beveiligd, dan beginnen ze er misschien niet eens aan. Een goed slot kost ongeveer 50 euro, maar is de moeite waard.’



DEEL NIET TE VEEL

‘Wees voorzichtig met wat je deelt op sociale media zoals Facebook en Instagram. Natuurlijk kun je eens een leuke reisfoto delen, maar schrijf er dan niet bij dat je nog 10 dagen weg bent van huis. Het gebeurt dat inbrekers hun potentiële slachtoffers screenen. Het kan geen kwaad om je privacy toch een beetje te bewaren.’



LET OP MET DE PARLOFOON

‘Woon je in een appartementsgebouw met een parlofoon? Wees dan voorzichtig met wie je binnenlaat. Open de deur enkel voor mensen die je kent, niet voor wildvreemden. Wordt er een pakje geleverd? Druk dan niet zomaar op de knop. Ga naar beneden om het in ontvangst te nemen. Een inbreker die voorbij de voordeur komt, vindt in het gebouw een heel open speelveld.’

GRATIS ADVIES

Interesse in gratis en vrijblijvend diefstalpreventieadvies bij je thuis? Maak een afspraak met Geert en zijn collega's.

📧 preventie.gent@police.belgium.eu

☎ 09 266 65 90



Muziek maakt alles beter

Gentenaars, die doen graag waar ze in geloven. Hier geboren of net gearriveerd? Hun passie wijst de weg. Nana uit het Rabot schrijft liedjes in de Ghanese traditie. Het publiek verstaat de taal niet, maar zijn muziek vertelt alles.



Ik speel 9 traditionele instrumenten uit mijn thuisland Ghana, waaronder de seperewa. Letterlijk vertaald is dat 'klein instrument dat spreekt als je het aanraakt'. Het is een soort zelfgemaakte harp die eruitziet als een klein schip. De basis is een houten doos, bedekt met de zachte huid van een geit. De snaren zijn van visdraad. Ik heb mijn seperewa altijd bij. Het is mijn vriendin. Ze spreekt tot mij en herinnert me aan wie ik ben. Zo ben ik nooit alleen.'

DOE MAAR, DOE MAAR

'Met mijn instrument breng ik een ode aan mijn geschiedenis. Deze stad doet precies hetzelfde: overal zie je dat elementen uit het verleden gekoesterd worden. De eerste keer dat ik hier kwam, nam ik een selfie aan het standbeeld van Koning Albert in het Zuidpark. En als ik 's avonds, als het donker en stil is, de stad in fiets, rijd ik recht naar het Gravensteen.'

Ik woon hier anderhalf jaar. De stad en haar inwoners zijn een grote inspiratiebron voor mijn liedjes. Zo heb ik een nummer dat 'Doe maar, doe maar' heet. Mensen zeggen dat hier zo vaak. In het begin begreep ik niet wat het wou zeggen, maar later heeft iemand het me uitgelegd. Het staat echt symbool voor hoe de mensen hier zijn, vind ik. Het nummer vertelt het verhaal van een man die naar een nieuwe plek verhuist en opnieuw begint. Het gaat erover dat je soms dingen gewoon moet doen en geen angst moet voelen.

Ik trad hier al verschillende keren op. Gent heeft echt het allerbeste publiek van de wereld. Ik zing in het twi, het meest voorkomende dialect in Ghana. Het publiek verstaat mijn taal niet, maar ze voelen mijn verhaal. Ze bewegen mee met de emoties: van geluk, naar melancholie, naar uitgelaten ...'





1 Het Zuidpark is een van de eerste plaatsen die Nana ontdekte toen hij in Gent kwam wonen.

2 Muziek hoort niet alleen thuis op een podium. In Ghana speelt Nana muziek op het strand.



3



4

3 Jazzmuzikante en goede vriendin Lara Rosseel nam Nana mee voor zijn allereerste kajaktocht.

4 Deze zomer speelde Nana op Copacobana Festival. Een thuis-match, want hij vindt het publiek hier het allerbeste.

Nana Osei Twum Barima

- › 22 jaar
- › Afkomstig uit Ghana
- › Werkt volgend jaar mee aan een groot muzikaal project met Dirk Brossé
- › Nana op je buurtfeest of huiskamerconcert? cultuur.stad.gent/artiestzkt

📍 **Woont in het Rabot**

📱 **Nana live?**
Scan de QR-code.



TWEDE FAMILIE

‘Mijn leven bestaat uit toevalligheden. De ene persoon brengt me tot bij de andere. De eerste met wie het in deze stad heel erg klikte was Lara Rosseel. Ze nodigde me uit voor een optreden en boem, ik was vertrokken. Ze is een topmuzikante, maar ze is ook als een zus. Ik mag haar alles vragen, ze wil me zelfs leren zwemmen. Ik ben 22 en heb geen familie hier. Ik verzamel een soort tweede familie rond me.

In Ghana was er alleen muziek voor mij. Ik trad op en aan de universiteit leerde ik studenten de seperewa bespelen. Hier is het leven harder. Overdag werk ik als industrieel reiniger. Mijn job is zwaar, maar ik neem de muziek mee naar mijn werk. Dat maakt alles beter. Ik componeer in mijn hoofd en tijdens pauzes schrijf ik alles op. Ik sta nog maar aan de start van mijn muzikale carrière. Alle begin is moeilijk, maar het wordt elke dag beter.’ ■



SPORTDAG VOOR

55+

Ben je 55 jaar of ouder en blijf je graag in beweging? Op donderdag 23 november probeer je heel wat sporten uit tijdens de sportdag in Lago Rozebroeken: yoga, aquadrums, linedance, rugscholing, volksspelen, ... het kan allemaal. Een gezellig ontbijt, een lichte lunch en koffie met pannenkoeken houden je de hele dag op krachten. Dit jaar valt de sportdag 55+ tijdens de Gentse seniorenweek. Schrijf in via de website. Geen internet? Bel Gentinfo.

📍 www.stad.gent/sportdag55plus

☎ 09 210 10 10 (Gentinfo)

UIT PAS

VEILIG OP PAD MET FIETSCOACH LEEN

Fietsen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Nochtans kan een fiets het verschil maken in je zoektocht naar werk, de juiste gezondheidszorg of om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Fietscoach Leen gidst je door het aanbod en geeft advies over fietslessen voor kinderen en volwassenen, veilige routes in en rond Gent en het huren, kopen of delen van een fiets. Meer info? Mail, bel of stuur een whatsappberichtje naar Leen.

📧 leen.baetens@stad.gent

☎ 0475 44 11 86 (De Fietsambassade)



Breng Gent in beweging

Minder stress, meer energie, een kleinere kans op ziektes, ... iedereen heeft baat bij een gezonde dosis beweging. En toch doet een derde van de volwassenen het veel te weinig. Daarom gaat Comon, een collectief van onderzoekers, technologen en creatievelingen, de komende maanden aan de slag met de vraag hoe ze de Gentenaars gezond kunnen laten bewegen, met technologie als deel van de oplossing. Zin om mee te denken tijdens de dialoogtafels in november? Schrijf je in via de website. Ervaring hoeft je niet te hebben, alleen interesse en goesting.

📍 www.comon.gent

☎ 0499 38 45 82 (Comon)



Schrijf je in voor een sportcursus

Fit blijven in 2024? Schrijf je vanaf 16 december om 9 uur in voor de halfjaarlijkse sportcursussen voor jongeren en volwassenen (vanaf 18 december voor niet-Gentenaars). Maak je keuze uit sporten zoals badminton, tennis en zwemmen, of multimove voor de kinderen. De lessen starten in februari.

📍 www.stad.gent/sportcursussen

☎ 09 266 80 00 (Sportdienst)

UIT PAS



NEEM JE LOOPBAAN IN HANDEN

Denk je aan een andere job, maar weet je niet hoe je aan de zoektocht begint? Of zoek je een nieuwe functie bij je huidige werkgever? Vanessa (42) werkt al jaren op een klantendienst en belde met Kathleen, arbeidsconsulent bij het nieuwe Werkschakelpunt.

Vanessa 'Ik hou nog altijd van het bedrijf waar ik werk, maar de laatste tijd haal ik minder voldoening uit mijn job. Mijn functie dreigt te verdwijnen en dat voel ik nu al aan de evolutie van de jobinhoud. Moet ik iets anders zoeken?'

Kathleen 'Je bent niet alleen, Vanessa. Dit zijn vragen die we vaak krijgen. Kom zeker eens langs voor een gesprek. We bekijken samen je noden, je competenties en de opties voor de toekomst, zowel in het bedrijf waar je werkt als binnen de hele Gentse arbeidsmarkt. Zo'n gesprek voeren we in volledige discretie, of in samenwerking met je huidige werkgever als je dat wil. Ligt de oplossing buiten onze eigen expertise, dan winnen we advies in bij collega's of verwijzen we je door naar onze partners. We begeleiden je ook bij het updaten van je VDAB-dossier en de voorbereiding van sollicitaties, of zoeken mee uit waar je recht op hebt, zoals gespecialiseerde jobcoaching of ondersteunende maatregelen. Wat we voor jou kunnen betekenen en welke stappen je daarna neemt, beslis je helemaal zelf.'

OOK EEN GESPREK AANVRAGEN?

Maak een afspraak bij het Werkschakelpunt in het Stadskantoor (Woodrow Wilsonplein 1).

📍 www.stad.gent/werkschakelpunt
☎ 0471 66 96 78



STEUN VOOR SOCIALE PROJECTEN

Heb je een idee om met je organisatie een maatschappelijke uitdaging op een vernieuwende manier aan te pakken? Dan maak je kans op een financieel duwtje in de rug voor projecten die een oplossing bieden voor 1 van deze 3 problemen: de druk op de eerstelijnszorg door digitalisering en minder personeel, het gebrek aan toegankelijke hulpverlening voor mensen van alle culturen, en dak- en thuisloosheid. Dien tot 15 januari je aanvraag in voor centen uit het Sociaal Innovatiefonds.

📍 www.stad.gent/sociaalinnovatiefonds
☎ 09 267 03 00 (Lokaal Sociaal Beleid)



De toekomst van het E17-viaduct

Komt er een tunnel, een overkapping, een nieuw viaduct of nog een andere oplossing? Vandaag onderzoekt de Vlaamse overheid verschillende alternatieven om het E17-viaduct in Gentbrugge op lange termijn onder handen te nemen. Je hoort er alles over tijdens een infomoment op woensdag 20 december, van 18 tot 21.30 uur in Bedrijvencentrum De Punt (Kerkstraat 108 in Gentbrugge).

📍 www.viadewebsite.be



VERHUREN ZONDER KOPZORGEN

Wachtlijsten in de sociale huur?

Coralie Van Leeuwen (47) draagt zelf haar baksteentje bij. Ze liet haar erfenis vertimmeren tot een sociale woning.

Maar ik heb nu een opgeknapte woning en elke maand de garantie op 875 euro huurgeld. En ik moet niet de hele tijd naar de andere kant van Gent rijden. Als ik de verbouwing zelf had moeten organiseren, had ik het huis waarschijnlijk gewoon verkocht. Nu heb ik het nog, en het stijgt elk jaar in waarde.'

Geen spijt dus, ook al hang je voor 9 jaar vast aan het contract?

Coralie: 'Geen moment. Je krijgt elke maand huishuur en de woonmaatschappij helpt je je woning mee in goede staat houden. Dan twijfel je toch niet? Als je dan toch een huis erft, doe je er beter wat moois mee voor een ander.' ■

Coralie is één van de 333 eigenaars die een woning sociaal verhuurt in Gent. Ontdek alle voordelen op de website.

📍 www.thuispuntgent.be
www.pandschap.be

☎ 09 266 95 81 (Thuispunt Gent)

Hoe voelt dat, je woning sociaal verhuren?

Coralie: 'Goed! Mijn ouderlijk huis is nu opnieuw bewoond. En ik doe er een gezin dat het niet breed heeft een plezier mee. Want er staan veel gezinnen op de wachtlijst (11.000 huishoudens in Gent, red.). Het is ook een prettig idee dat mijn sociale huurwoning niet in een aparte wijk ligt. Ik vind het beter als iedereen wat mengt.'

Wie of wat heeft jou overtuigd?

Coralie: 'Het Pandschap! Ik had zelf net een verbouwing achter de rug. Een tweede zag ik echt niet zitten. Toen ben ik naar Het Pandschap gestapt. Zij doen de renovatie van a tot z. En als je sociaal verhuurt, krijg je hogere renovatiepremies. Bij mij was dat 18.000 euro, een mooi bedrag. Het enige wat ik zelf

hebben moeten doen is een aanvraagformulier posten. Ongelofelijk, zelfs dat hadden ze ingevuld voor mij (*lacht*).'

Je verhuurt nu via Thuispunt Gent. Wat doen zij voor jou als huisbaas?

Coralie: 'Thuispunt Gent zoekt de huurders en stort elke maand de huur op mijn rekening. Gegarandeerde huurprijs heet dat. Ik hoef me nergens nog zorgen over te maken. De woonmaatschappij regelt ook de kleine herstellingen: lekt er ergens een kraantje? Spoelt het toilet niet meer door? Is er een schakelaar stuk?'

De huur die je mag vragen is wel begrensd.

Coralie: 'Oké, op de private huurmarkt zou ik wat meer kunnen krijgen voor zo'n huis met 5 kamers en een tuin.

AGENDA

[NOVEMBER - DECEMBER · 2023]



REVEIL

📍 **Gentse begraafplaatsen**

WO 1 NOV

Muzikanten, dichters en vertellers brengen troost op 3 Gentse begraafplaatsen. In Gentbrugge luister je om 17 uur naar de persoonlijkste verhalen van Relas, over een reis, een concert of een warm afscheid, afgewisseld met stemmige accordeonmuziek. Op Campo Santo houdt Zie Ze Zingen om 16 uur een sfeervolle samenzang in het teken van rouw en gemis. Een uur later geniet je van de aanstekelijke en ontroerende melodieën van Wolf Vanwymersch.

Op de Westerbegraafplaats houdt Urgent.fm van 13 tot 16 uur koffietafels met Gentse artiesten. Om 16 uur organiseert Missing You een vertelmoment voor kinderen en om 17 uur drapeert Kuusi een warm, muzikaal dekentje over je heen. Tot 15 december kun je er ook een brief naar een overledene posten in de herinneringsbrievenbussen.

📍 www.stad.gent/reveil

Hier vind je een kleine selectie uit het gevarieerde vrijetijdsaanbod in de stad. Zin in meer? Op **Uit in Gent** zie je honderden activiteiten en evenementen.

📍 www.uitingent.be

TIPS



WETENSCHAPSFESTIVAL

📍 **De Krook en Ufo** **UIT PAS**
ZO 26 NOV

Op de Dag van de Wetenschap geven onderzoekers, bedrijven en onderwijsinstellingen een heleboel gratis demonstraties, workshops en lezingen. Voer voor Gentse curioze neuzen!

📍 dagvandetwetenschap.be/wetenschapsfestival-gent

SENIORENWEEK

VAN MA 20 TOT ZO 26 NOV

Volg circusles, ga kijken naar De Maagd van Gent of laat je meevoeren tijdens een concert van Koen Crucke. Ontdek ook het programma van de verschillende lokale dienstencentra.

📍 stad.gent/seniorenweek

☎ **09 210 10 10 (Gentinfo)**



© Dirk De Baersclé

MUSEUMNACHT **UIT PAS**

📍 **Gentse musea**

DO 7 DEC

Tot 1 uur 's nachts bezoek je het STAM, S.M.A.K., MSK, Industriemuseum, Huis van Alijn, Museum Dr. Guislain, de Kunsthal, de Sint-Pietersabdij en De wereld van Kina gratis.

📍 www.degentsemusea.be



© Studio Alijn

PODIUM



AYNUR UIT PAS

◆ Muziekcentrum De Bijloke
ZO 17 DEC

De unieke stem van de Koerdische Aynur verweeft de volksmuziek van haar roots met hedendaagse westerse invloeden en voert je mee naar een betoverende wereld.

📍 www.bijloke.be
📞 09 323 61 00 (tickets)



ISTANBUL EKSPRES UIT PAS

◆ De Centrale en Ha Concerts
WO 15 TOT ZO 19 NOV

De 13^{de} editie van Istanbul Ekspres brengt heel wat Turkse sterren naar Gent. Van klassiek tot rock en rap: trakteer je oren 5 dagen lang op het beste van Istanbul.

📍 www.decentrale.be



KOEN CRUCKE

◆ Centrum voor Jonge Kunst
Mariakerke
ZA 25 NOV

De Gentenaars hebben Koen Crucke in hun hart gesloten.

Op het kasteeldomein Claeys-Bouüaert toont de zanger nog maar eens hoeveel hij in zijn mars heeft.

📍 www.uitbureau.be
📞 09 233 77 88 (tickets)



FESTIVAL MUZIEKCLUB WINTERCIRCUS

◆ Wintercircus
DO 16 TOT ZA 25 NOV

De splinternieuwe concertzaal onder het middenplein van het Wintercircus opent voor het eerst de deuren. Van de Gentse experimentele rock van Dijf Sanders tot Brik Tu-Tok en harde techno uit Kopenhagen: proef van een hoop concerten en nightlife events.

📍 www.viernulvier.gent
📍 www.democracy.be



VILLA VOORTMAN BAND

◆ Ha Concerts UIT PAS
VR 15 DEC

Bezoekers van ontmoetingshuis Villa Voortman ontwikkelden een bijzondere mix van rock, klassiek, kleinkunst en meer, in combinatie met eigen gedichten en teksten. Met veel trots stellen ze hun elpee Het Album voor.

📍 www.haconcerts.be
📞 09 265 91 65 (tickets)

EXPO



HEAVY METAL UIT PAS

◆ STAM
NOG TOT DI 16 JAN

Deze reizende expo pakt uit met opmerkelijke metaalvondsten uit de middeleeuwen, van accessoires voor kledij tot hebbedingen voor het huishouden. Bewonder ze gratis op het STAMplein.

📍 www.stamgent.be



BUITENMENSEN UIT PAS

◆ Sint-Pietersabdij
TOT ZO 14 APR

Fotograaf en verhalenverteller Jelle Vermeersch reisde 2.000 kilometer met een tractor door het platteland. Het resultaat is een expo vol kleurrijke figuren en verhalen van 'den buiten'.

📍 www.historischehuizen.stad.gent



DIFFERENT VIEWS

◆ CC Meulestede
WO 1 TOT ZO 5 NOV

Op de jaarlijkse tentoonstelling van Fotoclub Nieuw Gent

laten zo'n 20 fotografen het beste van hun werk zien. Kom de foto's gratis bewonderen in CC Meulestede (Meulesteedsesteenweg 515).

📍 www.ccmeulestede.be

ACTUA



AYA SABI UIT PAS

◆ Bibliotheek De Krook
DO 21 DEC

Auteur Aya Sabi neemt plaats in de Paarse Zetel voor een gesprek met Griet Pauwels over literatuur, cultuur en wat haar boeit. Woon het interview gratis bij vanaf 12.30 uur.

📍 www.avansa-regiogent.be/activiteiten



ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE UIT PAS

◆ Bibliotheek De Krook
DO 30 NOV

Wil je nu eindelijk eens weten wat er écht aan is van alle heisa rond artificiële intelligentie? Tijdens deze infosessie leer je niet alleen hoe het werkt, maar ook wat je ermee kunt doen.

📍 www.avansa-regiogent.be/activiteiten
📞 09 224 22 65 (tickets)



HET BETERE BOEK

📍 Bibliotheek De Krook

ZA 25 NOV

Dit literaire festival begint in De Krook, waar de genomineerde auteurs voor De Bronzen Uil hun inzichten delen met het publiek. De prijsuitreiking volgt 's avonds in de Minard.

📞 www.hetbetereboek.be

BUURT



CONSOULING SOUNDS UIT PAS

📍 Jeugdhuis Asgaard, Gentbrugge

ZA 18 NOV

Tijdens het festival *24 Hours of Deep Listening* van het Gentse label Consouling Sounds beland je in de hogere sferen van de experimentele, meditatieve muziek. Voor muzikale veelvratens.

📞 www.consouling.be



KERSTCONCERT

📍 Sint-Eligiuskerk, Gentbrugge

ZO 17 DEC

Onder de noemer Annchanté

brengen Ann De Winter en Ann Lemaitre hun muzikale kerstwensen over. De opbrengst van de 2 concerten gaat naar Palliatieve Zorg Gent - Eeklo.

📞 www.annchante.be

📞 0479 99 37 15 (tickets)



KERAMIEKMARKT

📍 Landgoed De Campagne, Drogen

ZO 19 NOV

Snuister van 11 tot 17 uur tussen mooie keramiekwerkjes in een leuke omgeving. De opbrengst gaat naar Het Majin Huis, een ondersteuningshuis voor mensen met een kankerervaring.

📞 www.majinhuis.org

SPORT



BK SCHOONSPRINGEN

📍 Zwembad Strop

ZO 19 NOV

Zit je al eens op het puntje van je stoel als de schoonspringers tijdens de Olympische Spelen het water induiken? Vanaf 9 uur zie je de gracieuze sprongen in het echt tijdens het Belgisch Kampioenschap.

📞 www.rgsc.be



LOTTO ZESDAAGSE

📍 Kuipke, Citadelpark

DI 14 TOT ZO 19 NOV

Nog even en alle ogen van wiewerminnend België (en ver daarbuiten) zijn weer gericht op het Kuipke. De Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent pakt zoals vanouds uit met de wereldtop onder de pistiers. Plezier en spanning verzekerd.

📞 www.lottozesdaagse.be

KINDEREN



© Harriëk Wouters

BIG BANG FESTIVAL UIT PAS

📍 Bijlokesite

ZO 19 NOV

Het Big Bang Festival tovert de Bijlokesite een dag lang om tot een muzikaal labyrint. Van de foyer tot de tuin en de abdijrefter, in elk hoekje ontdek je iets: gezangen, klankinstallaties, interactieve creaties of coole muziekvoorstellingen. Voor jong en oud vanaf 4 jaar.

📞 www.bijloke.be

📞 09 323 61 00 (tickets)



KUNSTENDAG VOOR KINDEREN UIT PAS

📍 Gentse musea

ZO 19 NOV

Dit jaar staat de Kunstendag voor Kinderen in het teken van topstukken. Ook de Gentse musea doen mee. Kom langs in het Industriemuseum, MSK, Museum Dr. Guislain, S.M.A.K., STAM en de Sint-Pietersabdij.

📞 www.degentsemusea.be



DE BLEKE BARON UIT PAS

📍 Kopergieterij Rabot, Vlotstraat 22

30 NOV, 1, 26, 27 & 28 DEC

In de onderwaterstaat is de bleke baron de leider. Hij neemt altijd het laatste hapje en niemand mag hem tegenspreken. Deze muzikale fabel van Anna Vercammen en Joeri Cnapelinckx bekoort jong en oud.

📞 www.kopergieterij.be

📞 09 225 01 01 (tickets)

UIT PAS Hier kun je terecht met je UiTPAS.

ORGANISEER JE ZELF EEN ACTIVITEIT?

Zet ze gratis op de Uit in Gent-website en geniet mee van de promotie via nieuwsbrieven en sociale media.

📞 www.uitdatabank.be



**WIN TICKETS VOOR
HET NIEUWJAARSCONCERT**

ZONDAG 21 JANUARI 2024 OM 15 UUR

Terra Nova Collective haalt alles uit de kast om van het nieuwjaarsconcert in De Bijloke een bravourestukje te maken.

**NIEUWJAARSCONCERT
Terra Nova Collective**

Ik maak graag kans op ... (max. 4) gratis tickets voor het nieuwjaarsconcert.

Voornaam:.....
 Naam:.....
 Straat:.....
 Nr:.....
 Postcode:.....
 Gemeente:.....
 Telefoon:.....

Vul voor 19 december het formulier in op www.stad.gent/nieuwjaarsconcert, of stuur deze bon naar Dienst Publiekszaken, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, of geef hem af in de Stadswinkel (Botermarkt 17A).



- | | |
|--|---|
| 1 Voormalig onderkomen van Garage Mahy | 6 Gents woord voor deugniet |
| 2 Groene long nabij het S.M.A.K. | 7 Avontuurlijk muziekfestival op de Bijloke |
| 3 Instituut voor Sociale Geschiedenis | 8 Expo over het platteland in de Sint-Pietersabdij |
| 4 Voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten | 9 Driehoornige dinosaurus |
| 5 Avondopening van de Gentse musea | 10 Kruispunt vlak bij de Overpoort |

De letters in de roze vakjes vormen samen de oplossing van de puzzel. Stuur die samen met je adres voor 13 november naar puzzel@stad.gent of naar Stadhuis, Puzzel Stadsmagazine, Botermarkt 1, 9000 Gent. De 5 winnaars krijgen een duoticket voor de première van de voorstelling *Leef je Droom* over Luk De Bruyker op zondag 26 november om 18 uur in de Minard. Dit is het startschot van de Week van het Gents.

WIN DUOTICKETS VOOR LEEF JE DROOM

Oplossing:..... Naam:.....
 Straat:..... Nr:.....
 Postcode:..... Gemeente:.....

De 5 winnaars van de vorige wedstrijd: Eric Laermans, Fabian Philips, Heleen Ponsaerts, Indra De Pelsmaecker en Jolien Belmans

Om de 2 maanden valt het Stadsmagazine tijdens de laatste week van de maand in de bus. Niet gekregen? Laat het weten via Gentinfo. Lees het magazine ook op www.stad.gent/stadsmagazine.



COLOFON Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie van de Stad Gent: 09 266 52 92, stadsmagazine@stad.gent
Eindredactie: Yves Deckmyn, Thomas Lecompte. **Redactie:** Ine Bonte, Wes den Boer, Tine Hemeryck, Maarten Messiaen, Matthias Stockmans, Thijs Storme, Leen Van Baelen, Nathalie Van Laecke, Benjamin Van Synghel. **Vormgeving:** Jessica De Baere, Jana Mussche, Guido Packolet. **Fotografie:** Yuri Andries, Delphine Lebon, Jan Matthys, An Van Gijsegem. **Illustratie:** Lien Geeroms
V.U. Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Volg de Stad Gent



Gentinfo

Voor al je vragen over stadsdiensten
 Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur

i gentinfo@stad.gent
☎ 09 210 10 10



GENT

Jouw foto op deze pagina of op de sociale media van de Stad Gent? Gebruik onze # of bezorg je foto via de website.

📷 #instagent
🌐 stad.gent/gentsmoment



- 1** @paula.luque.e
Oudburg
- 2** @streetscribbles
Hoveniersberg
- 3** @malyka74
Gentbrugse Meersen
- 4** @tmbrrh
Ledeberg
- 5** @kota_gent_
Comic Art Hotel
- 6** @travellpicx
Gebroeders Van Eyck



SLAPEN IN HET KUIPKE

De Nederlander Cesar Bogaert krijgt een energie-shot tijdens de Zesdaagse. In de jaren 20 en 30 verbleven de renners 6 dagen in Het Kuipke, 24 uur per dag. Elk koppel moest afwisselend rijden en rusten in een kleine cabine aan de rand van de piste.

Vanaf dinsdagavond 14 november is het Citadelpark opnieuw het centrum van de wielwereld. Zo gaat het al meer dan 100 jaar.